

DE KLAPPER

Informatiebrief St. Michaëlschool Rotterdam
Schooljaar 2023- 2024; nr 3; donderdag 21 september 2023

st.michael@rvko.nl

www.st-michael.nl

Het St. Michaëlfeest

Aanstaande woensdag 27 september is het dan zo ver. De eerste editie van het Michaëlfeest zal dan plaatsvinden op en rond de school. De kinderen worden die dag op de normale tijd in de klas verwacht. Als iedereen aanwezig is, zal er tot 09:00 uur een spectaculaire opening zijn.

Na de opening gaan de activiteiten van start. De onder- en middenbouw (gr 1 t/m 6) blijven op de Michaël en de groepen 7 & 8 vertrekken naar het terrein van de scouting 'Horde 2'.

Deze dag staat in het teken van moed, doorzetten en elkaar helpen. De activiteiten die voor de kinderen zijn bedacht hebben hier dus mee te maken. Durven de kinderen in groep 6 de klimtoren te trotseren? Eten de kinderen uit de groepen 7/8 sprinkhanen of meelwormen? Wie van de kinderen in de onderbouw kunnen met elkaar de hoogste toren bouwen? Wie van hen eet onbekend fruit? Kortom een dag vol leuke en uitdagende activiteiten!

De ouders die zich hebben opgegeven krijgen maandag informatie van de leerkracht.

Vrijwilligers gezocht voor de schoolbibliotheek

Onze uitgebreide schoolbieb is twee keer per week open. Alle kinderen kunnen daar hun favoriete boek lenen. Maar de bieb kan niet draaien zonder onze vrijwilligers die met veel enthousiasme de kinderen hierbij begeleiden.

Leesplezier staat voorop!

Wij zijn op zoek naar ouders, oma's en opa's die ons biebteam willen versterken en per toerbeurt de bieb kunnen draaien (Je bent dus niet iedere week aan de beurt).

De biebdagen en tijden zijn maandagmiddag van 13.15--15.00 uur en vrijdagochtend van 08.30- 11.30 uur. De werkzaamheden bestaan uit het begeleiden van de kinderen in het uitzoeken van een boek en het scannen van de boeken.

Voor meer informatie of aanmelden als vrijwilliger, stuurt u een email naar: baukehorsten@me.com

De vreedzame school: blok 2

Blok 1 van Vreedzaam wordt afgesloten. De kinderen hebben geleerd

- om te praten over de sfeer in de groep
- om elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over iemand en wat dat met iemand doet
- om een takenlijst voor in de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen
- dat iedereen een eigen mening mag hebben
- om met de klas een afsprakenposter te maken waarop staat hoe je met elkaar omgaat
- dat er ook regels zijn die de leerkracht aangeeft
- om samen te werken.

Wij starten met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.

De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie.

Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.

Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.

In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART.

In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.

RIJK AANBOD

Uitjes, gastlessen en excursies

Vakcollege Hilleegersberg

De groepen 6 hebben het Vakcollege Hilleegersberg bezocht (de groep van meester Nikki en juf Rianne gaan nog op maandag 2 oktober.)

In het kader van techniek hebben de kinderen geleerd hoe ze moeten metselen. Ze zijn begonnen met een stevig muurtje en dat zijn later huisjes en torentjes geworden.

Afsluiting taalthema China in groep 8

Afgelopen woensdag hebben de groepen 8 het taalthema China afgesloten met een Chinese maaltijd.

Kinderen hebben rijst gekookt, eieren gebakken, groenten gesneden, Chinese kruiden toegevoegd en natuurlijk mocht de taugé én kroepoek niet ontbreken.

Wat rook het heerlijk in de school en wat hebben de kinderen van groep 8 genoten van hun zelfgemaakte maaltijd (sommige kinderen zelfs met stokjes!)

De **groepen 7** gaan naar de Wilgenhof voor een les over 'Leven van de natuur'.

De natuur speelt ook in ons huidige dagelijks leven een grote rol. In onze consumptiemaatschappij is het makkelijk de afhankelijkheid hiervan te vergeten. Kunnen wij nog wel (over)leven zonder winkels en de gemakken van deze tijd? Tijdens deze les geven de kinderen zelf antwoord op deze vraag. Ze gaan terug naar de basis en moeten zien te overleven in de natuur. Door samen te werken in een groep, zorgen ze voor beschutting, voedsel, drinken en warmte. Aan het einde van de les zijn al deze basisbehoeftes en onze afhankelijkheid van de natuur duidelijk voor elk kind.

Groep 7A juf Zarife dinsdag 3 oktober van 09.00 tot 11.45 uur

Groep 7C meester Laurent vrijdag 6 oktober van 09.00 tot 12.00uur

VOLGENDE KLAPPER

De volgende Klapper, (Klapper nr. 4) verschijnt op donderdag 4 oktober en verschijnt ook op www.st-michael.nl

Donderdag 28 september en vrijdag 29 september zijn de kinderen vrij.



